

# Het Leerhuis



Protestantse Gemeente te Hattem

Programma 2024-2025

*Beste gemeenteleden en andere belangstellenden,*

Voor het komende seizoen hebben we als Leerhuis taakgroep geprobeerd om weer een gevarieerd programma voor u samen te stellen.

Voor de organisatie en voorbereiding van de bijeenkomsten is het wenselijk dat u zich van tevoren aanmeldt, daar er anders op het moment zelf soms nog aanpassingen plaats moeten vinden.

Aanmelden kan via e-mail [leerhuis@pknhattem.nl](mailto:leerhuis@pknhattem.nl) of via het antwoordformulier.

Voorafgaande aan het programma en in de pauze kunt u koffie/thee krijgen. Een vrijwillige bijdrage hiervoor wordt gewaardeerd.

Wij hopen dat het programma ook dit seizoen weer voor eenieder-wat-wils biedt.

De doelstelling van Het Leerhuis is als volgt geformuleerd: 'op verschillende manieren van en met elkaar leren op het brede vlak van theologie in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen met ruimte voor verschillende standpunten en visies'. Het Leerhuis valt onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad, met dien verstande; dat de desbetreffende wijken, HW De Bron en PW De Rank verantwoordelijk zijn voor de door hen aangedragen invulling van de activiteiten. In principe worden sprekers gevraagd die een link met Hattem hebben. Het Leerhuis is niet geschikt als platform voor organisaties.

Scholing van gemeenteleden voor bijvoorbeeld pastoraat en jeugdwerk is onzes inziens een taak van de Algemene- en wijkkerkenraden; denk daarbij aan de Bijbelkringen, doopkringen en gemeentegroepen.

U ontvangt dit katern los bij het kerkblad zodat u het kunt bewaren. Ook kunt u het programma op de website [www.pknhattem.nl](http://www.pknhattem.nl) vinden.

De activiteiten vinden veelal plaats in de Emmaüskerk en een enkele keer op een locatie buiten Hattem.

## **Deelnemen aan een activiteit**

De contactpersonen en -gegevens staan onder elke activiteit vermeld. Opgeven, tot uiterlijk een week voor het door u gekozen Leerhuis-onderdeel, via e-mail [leerhuis@pknhattem.nl](mailto:leerhuis@pknhattem.nl) of door het invullen van het antwoordformulier en dit te bezorgen bij mevrouw Geury de Vries, Grote Gracht 11, 8051 VH, Hattem.

## **Aanmelden is belangrijk!**

Bij een te geringe aanmelding kan een Leerhuisactiviteit geen doorgang vinden en bij een overtekening zal een wachtlijst gehandhaafd worden. Ook kan het zijn dat we u een bericht moeten sturen als een spreker op het laatste moment afzegt. Daarom is het van belang u voor de activiteiten aan te melden.

Mochten er in het huidige programma-aanbod wijzigingen of aanvullingen voorkomen, dan zullen deze tijdig via het kerkblad, de website en kerkapp bekend gemaakt worden.

Een hartelijke groet, namens de taakgroep Leerhuis,

*Geury de Vries*



## September 2024

### Samen bezinnen en ontmoeten

We ontmoeten elkaar rondom een thema, waar we ons samen in verdiepen. We gebruiken hierbij liederen, teksten, gebeden, inspirerende gedachten en andere bronnen. We proberen nieuwe inzichten te krijgen op dit thema. We ontmoeten elkaar en verdiepen ons geloof. Tijdens deze verdieping kijken we samen vervolgens hoe we een dienst op een zondag rondom dit thema kunnen opbouwen. Deze dienst (Moment van Ontmoeting), krijgt een ander karakter dan een 'gewone' dienst. We kunnen andere vormen uitproberen en gaan experimenteren.



Zo wordt het een verdiepend leerproces, dat uitmondt in een boeiende viering voor gemeenteleden. Meld je aan voor een eenmalige of meervoudige deelname aan deze thematische ontmoeting. We plannen in overleg de bijeenkomsten. Opgeven kan bij Bram Berends.

<b>Inleiders</b>	Bram Berends Marianne Juk
<b>Datum</b>	Nader te bepalen, na aanmelding
<b>Tijd</b>	20.00-22.00 uur
<b>Plaats</b>	Emmaüskerk
<b>Contactpersoon</b>	Bram Berends ☎ 038-444 6796 ✉ <a href="mailto:a.berends@outlook.com">a.berends@outlook.com</a>

### Bibliodrama

Voor wie samen met anderen willen zoeken naar verdieping in hun geloof, in hun leven, is er gelegenheid om Bibliodrama te spelen. In Bibliodrama zoeken we naar verbinding tussen een Bijbelverhaal en ons eigen levensverhaal.



Door een rol te kiezen en ons in te leven in het verhaal ontdekken we misschien tot onze verrassing meer over onszelf, over een ander, over De Ander.

De bijeenkomsten zijn los te bezoeken, telkens ontstaat weer een groep.

Je kunt het altijd een keer proberen. Bibliodrama leider is ds. Wim Hortensius. Iedereen is van harte welkom!

<b>Inleider</b>	Ds. Wim Hortensius
<b>Data</b>	16 september 2024 21 oktober 2024 02 december 2024 13 januari 2025 24 maart 2025 19 mei 2025
<b>Tijd</b>	19.30-21.30 uur
<b>Plaats</b>	Emmaüskerk
<b>Contactpersoon</b>	Ds. Wim Hortensius ☎ 038-452 4660 ✉ <a href="mailto:hortensiusw@gmail.com">hortensiusw@gmail.com</a>

## Oktober 2024

### Eerste kennismaking met Hebreeuws

'Eigenlijk staat er ...', die opmerking wordt nogal eens gemaakt in de preek. Het is natuurlijk geweldig dat eeuwen geleden de Bijbel ook voor 'gewone gemeenteleden' toegankelijk werd gemaakt door de Nederlandse vertaling van de Bijbel. Maar er is nogal wat verschil tussen al die verschillende vertalingen. Waar komt dat nu vandaan?



Het Oude Testament van de Bijbel is oorspronkelijk voor het overgrote deel in het Hebreeuws geschreven. En dat is een moeilijke taal. Voor degenen die nog totaal niet bekend zijn met Hebreeuws is deze avond bedoeld. We gaan proberen zelf de allereerste zin uit de Bijbel te vertalen. We kijken naar het Hebreeuwse alfabet, werkwoorden. En we gaan na hoe het kan dat dezelfde tekst in het Hebreeuws tot totaal andere vertalingen kan leiden in het Nederlands. Mocht u of jij geïnteresseerd zijn om je verder te verdiepen, dan zal ik daarvoor handreikingen proberen te geven.

<b>Inleider</b>	Ds. John de Groot
<b>Datum</b>	09 oktober 2024
<b>Tijd</b>	20.00-22.00 uur
<b>Plaats</b>	Emmaüskerk
<b>Contactpersoon</b>	Ds. John de Groot ☎ 038-458 3636 ✉ <a href="mailto:predikant.debron@pknhattem.nl">predikant.debron@pknhattem.nl</a>

## Anders in de kerk

Regelmatig wordt in kerken het gesprek gevoerd over de positie van mensen met een andere dan heteroseksuele geaardheid binnen de geloofsgemeenschap. Over deze plaats wordt in verschillende kerken verschillend gedacht. Elk jaar houden wij in het kader van het Leerhuis een bezinningsavond over onze houding ten aanzien van 'LHBTI' (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, interseksueel) en de rol daarin van de Bijbel, geloof en kerk.



Dit keer kijken wij naar de korte filmmusical 'Hier ben ik', gemaakt door de jonge filmmaker Jonathan van Wieren uit Leerdam. Hij sloot met deze korte film afgelopen jaar zijn opleiding af aan de Dutch Filmmakers Academy. De film vertelt het verhaal van de 19-jarige Elise die bij een kerk hoort. Zij staat op het punt om gedoopt te worden, als haar kerkgemeenschap erachter komt dat zij een relatie heeft met Noa, een meisje uit dezelfde kerkgemeenschap. Elise komt ongewild voor de keuze te staan: kiezen voor haar geloof of de liefde. De film toont de vaak zeer kwetsbare positie van de lhbtqi-groep binnen bepaalde kerken. De film werd vertoond tijdens de Roze Filmdagen in Amsterdam en wordt inmiddels veelvuldig gebruikt om gesprekken te beginnen. Heel mooi is dat Jonathan van Wieren zelf ook aanwezig zal zijn bij deze ontmoetingsbijeenkomst om over zijn film te vertellen en ervaringen te delen. Hij wil met deze film homoseksualiteit binnen de kerk bespreekbaar maken. Wat is het pijnlijk als mensen in de kerk vanwege hun seksualiteit worden uitgesloten. De kerk moet toch een plek zijn waar iedereen welkom is en zichzelf kan zijn? Beseffen mensen wel wat het met je doet als je wordt uitgesloten?

De bijeenkomst vindt plaats op maandagavond 14 oktober. Dit is in de 'Kleurrijk jezelf zijn Week' van de gemeente Hattem van 11-18 oktober. Ook de kerkdienst in de Emmaüskerk op zondag 13 oktober staat in het teken van deze week van inclusiviteit.

<b>Inleiders</b>	Ds. Wim Hortensius Jonathan van Wieren
<b>Datum</b>	14 oktober 2024
<b>Tijd</b>	20.00-22.00 uur
<b>Plaats</b>	Emmaüskerk
<b>Contactpersoon</b>	Ds. Wim Hortensius ☎ 038-452 4660 ✉ <a href="mailto:hortensiusw@gmail.com">hortensiusw@gmail.com</a>

## November 2024

### 1<sup>e</sup> inspiratieavond over duurzame keuzes Hoe leef ik groen en gelovig? Franciscus inspireert!

Dinsdag 5 november 2024 komt Corinne Groenendijk (1964) naar Hattem. Zij is predikant en lifestyle-coach voor groen en geïnspireerd leven en auteur van het boek 'VerduurSamen met Franciscus'; naar een groene en geïnspireerde leefstijl'.



Dat duurzaam leven belangrijk is, weet ieder van ons. Maar hoe doe je dat in praktijk? En hoe doe je dat op een vrolijke manier?

Corinne vertelt: 'Bij Franciscus van Assisi ontmoette ik een fijne leefstijl die bestaat uit kwetsbaar, betrokken, vredevol en eenvoudig leven. Wandelend met zijn broeders verwonderde hij zich elke dag over het leven op deze mooie aarde, dat je zomaar toevalt.

Ik werkte zijn leefstijl uit tot een vrolijke groene leefstijl voor nu. Vredevol leven betekent bijvoorbeeld niet alleen in vrede leven met je medemensen, maar met de hele planeet. Het verhaal van Franciscus en de wolf vertelt hoe je soms uit angst tekort te komen te veel inpikt. Vredevol verduurzamen betekent ook ieder zijn of haar eigen manier om te verduurzamen gunnen'.

Na een presentatie, waarin ook verduurzamen en ontwikkelen in balans, effectief verduurzamen en ervaringen uit een SAMENTuin aan bod komen, gaan we in gesprek. We verdiepen ons in het thema 'vredevol verduurzamen' aan de hand van een oefening. Hoe vredevol of wolfachtig ben je zelf als het gaat om het gebruik van de planeet? En heb je ervaringen met of ideeën over verduurzamen? Je zult ontdekken hoe bijzonder het is om hier samen over na te denken. Wellicht ontstaan er mooie ideeën om mee aan de slag te gaan, want samen verduurzamen is veel leuker!

<b>Inleider</b>	Corinne Groenendijk
<b>Datum</b>	05 november 2024
<b>Tijd</b>	20.00-22.00 uur
<b>Plaats</b>	Emmaüskerk
<b>Contactpersonen</b>	Ria van der Weerd  038-444 8800  <a href="mailto:riavanderweerd@kpnmail.nl">riavanderweerd@kpnmail.nl</a> Diny Geerlinks  038-444 3414  <a href="mailto:dinygeerlinks@gmail.com">dinygeerlinks@gmail.com</a>

## Zin in film

Ben je erin geïnteresseerd hoe mensen 'zin' proberen te geven aan hun bestaan? In 'Zin in film' vertonen wij ook dit seizoen twee films met diepgang. Zij laten ons zien en ervaren hoe mensen leven in vreugde en met verdriet, waar ze voor gaan, hoe ze omgaan met een crisis, hoe ze geloven of niet geloven, soms de zin van hun leven op het spoor komen. De films stellen ons vragen en dagen ons uit. Daarom is het mooi om na afloop en de pauze met elkaar reacties te delen.



## Zin in film (1) – Forgotten love (2023)

Forgotten Love is een dramafilm van de Poolse regisseur Michal Gazda. De film is gebaseerd op de roman Znachor uit 1937 van de Poolse schrijver Tadeusz Dołęga-Mostowicz.



In deze film volgen we Rafal Wilczur, die zijn geheugen, familie en zijn baan verliest nadat hij is overvallen en ernstig gewond raakt. De eens gerespecteerde chirurg leidt een zwervend bestaan als arme genezer, tot hij onverwachts contact legt met iemand uit zijn vergeten verleden. De ontmoeting biedt de gebroken man de kans om zijn leven opnieuw op te bouwen. De film is erg goed ontvangen. Zo schrijft een recensie: 'Een gelaagde, sfeerrijke film met op de achtergrond het heterogene leven van Christenen en Joden op het Poolse platteland tijdens het interbellum, de tijd tussen de twee wereldoorlogen. De regie, het acteerwerk en de setting maken deze film tot een pareltje. Bijzonder gevoelig en mooi'.

<b>Inleider</b>	Ds. Wim Hortensius
<b>Datum</b>	12 november 2024
<b>Tijd</b>	19.00-22.00 uur
<b>Plaats</b>	Emmaüskerk
<b>Contactpersoon</b>	Ds. Wim Hortensius  038-452 4660  <a href="mailto:hortensiusw@gmail.com">hortensiusw@gmail.com</a>

De tweede film is 'Des hommes et des Dieux'; die zal worden vertoond op 11 maart; zie voor meer informatie bij 'Maart'.

## Christenen voor Israël

Op woensdagavond 27 november komt Henriette Poot namens Christenen voor Israël een avond verzorgen. De titel van de avond is 'Israël in Gods plan'. Zij zegt hierover: 'Jeruzalem, al eeuwen bezongen is een stad waar veel gelovigen over zingen.

De stad is vaak veroverd en herbouwd.



Wat is de betekenis van die stad voor het Joodse volk maar ook voor ons als gelovigen uit de volken? Waarom staat er maar één keer in de Psalmen de opdracht om ergens voor te bidden en wel om voor deze stad te bidden? De stad wordt door Jezus in Mattheus 'Stad van de Grote Koning' genoemd. Daarom bidden we voor de Vrede van Jeruzalem en mogen vasthouden aan de belofte dat het goed zal gaan met hen die haar liefhebben.' Wij hopen op een goede avond waarin we met elkaar over dit thema nadenken. Er zal ook een tafel met producten uit Israël aanwezig zijn.

<b>Inleider</b>	Henriette Poot
<b>Datum</b>	27 november 2024
<b>Tijd</b>	20.00-22.00 uur
<b>Plaats</b>	Emmaüskerk
<b>Contactpersoon</b>	Linda de Haan  038-444 7361  <a href="mailto:lindadehaan@solcon.nl">lindadehaan@solcon.nl</a>

## Januari 2025

### Rutger Kopland: op zoek naar God ...

De dichter Rutger Kopland liet ons veertien dichtbundels na. In deze gedichten reflecteert Kopland vaak op filosofische wijze over grote thema's als eenzaamheid, geluk en God. Kopland ontmaskert schijnbare zekerheden en omarmt een zekere vluchtigheid. Eigenlijk gaan zijn gedichten steeds over het weet hebben van iets dat er niet is, over het verlangen naar een 'thuis' en de onmogelijkheid dat thuis ooit te vinden.



Kopland observeert heel nauwkeurig en probeert exact de juiste woorden te vinden voor de werkelijkheid die hij niet begrijpt en de God die hij hartstochtelijk zoekt, maar niet vinden kan ...

Nieuwsgierig naar deze zoektocht van Kopland? Wij proberen aan de hand van een aantal gedichten met Kopland mee te zoeken.

In hoeverre is daarbij te ontdekken dat die God voor Kopland, dat 'thuis', en dat 'houvast' zo moeilijk is om te vinden?

Weet je zeer welkom, straks in januari van het nieuwe jaar 2025!

<b>Inleider</b>	Geert te Velde
<b>Data</b>	14 januari 2025 21 januari 2025
<b>Tijd</b>	20.00-22.00 uur
<b>Plaats</b>	Emmaüskerk
<b>Contactpersoon</b>	Geert te Velde ☎ 038-444 2545 ✉ <a href="mailto:geertvelde@gmail.com">geertvelde@gmail.com</a>

## Februari 2025

### Vrede op aarde: Over heil en redding in deze tijd

Op woensdag 26 februari komt theoloog en hoogleraar Stefan Paas naar Hattem voor een lezing over zijn laatste boek *Vrede op aarde*.

Stefan Paas is als hoogleraar verbonden aan de Vrije universiteit in Amsterdam en de Theologische Universiteit in Utrecht. De meeste bekendheid geniet hij momenteel als vaste gast van de Ongelooflijke podcast, een radioprogramma én podcast van de EO.

Het boek *Vrede op aarde* gaat over de relevantie van de christelijke boodschap voor deze tijd. In *Vrede op aarde* onderzoekt Stefan Paas hoe de christelijke boodschap van heil en redding voor de samenleving van nu relevant is.

Het christelijk geloof vertelt een verhaal over God die goede plannen heeft met ons en met de schepping. Het is een verhaal vol hoop, troost, vergeving en blijdschap. Hoe kan dit verhaal zo verteld worden in een postchristelijke samenleving dat het mensen raakt? Hoe kunnen Christenen zelf weer enthousiast worden voor dit verhaal?



<b>Inleider</b>	Stefan Paas
<b>Datum</b>	26 februari 2025
<b>Tijd</b>	20.00-22.00 uur
<b>Plaats</b>	Emmaüskerk
<b>Contactpersoon</b>	Marieke Westera ☎ 06-13 03 92 25 ✉ <a href="mailto:mariekewestera@gmail.com">mariekewestera@gmail.com</a>

## Maart 2025

### 2<sup>e</sup> inspiratieavond over duurzame keuzes (H)Eerlijk Minimaliseren

Minder spullen is beter voor de aarde.

Op dinsdag 4 maart 2025 is Gera van den Berg (1975) uit Hierden onze gast. Gera verzorgt een interactieve, informatieve presentatie, waarbij de aanwezigen betrokken worden bij het thema (H) Eerlijk Minimaliseren. Duurzamer leven is de grote uitdaging van onze tijd. Maar hoe pak je dat aan? Gera ontwikkelde de Op Orde!-methode die helpt bij het ontspullen en consuminderen en zo duurzamer te leven. Een meer minimalistische levensstijl is heerlijk en tegelijk een eerlijker manier van leven die recht doet aan Gods Schepping én de medemens.

In 2017 verscheen het boek 'Op Orde! Minimaliseren in het gezin'. Onder de vlag van 'Heerlijk Minimaliseren!' is Gera sinds het najaar van 2021 zelfstandig aan de slag als adviseur, groene inspirator en minimaliseer-expert voor organisaties én particulieren.



Gera woont in het dorp Hierden bij Harderwijk en is een van de bekendste minimalisten van Nederland. Zij is moeder van vijf kinderen en getrouwd met Marco. Zo'n 22 jaar werkte zij als leerkracht op een basisschool. Sinds 2015 houdt zij een populaire website bij over minimaliseren en is ze actief op de socials (Heerlijk Minimaliseren), waarop ze vaak praktische tips deelt met haar volgers.

<b>Inleider</b>	Gera van den Berg
<b>Datum</b>	04 maart 2025
<b>Tijd</b>	20.00-22.00 uur
<b>Plaats</b>	Emmaüskerk
<b>Contactpersonen</b>	Ria van der Weerd ☎ 038-444 8800 ✉ <a href="mailto:riavanderweerd@kpnmail.nl">riavanderweerd@kpnmail.nl</a> Diny Geerlinks ☎ 038-444 3414 ✉ <a href="mailto:dinygeerlinks@gmail.com">dinygeerlinks@gmail.com</a>

## Vasten

We staan aan het begin van de lijdenstijd. Ook wel veertigdagentijd of vastentijd genoemd. Steeds meer mensen gebruiken deze periode om te 'vasten'. Dat gaat verder dan 40 dagen minder eten of snoepen.



Welke vormen van vasten zijn er? Hoe komt vasten in de Bijbel naar voren? Wat is een Bijbelse manier om te vasten en wat niet? We gaan het gesprek aan of we zelf daarin een bepaalde gewoonte hebben en hoe dat bevalt. We helpen elkaar daarin een plan te maken voor de komende tijd, mocht het een wens zijn om daar ook invulling aan te geven. Maar vooral gaan we na wat Jezus over vasten zegt. Staat er een opdracht om te vasten in de Bijbel? Of wordt het juist ontmoedigd? Kan het beperken van social media ook een vorm van bijbels vasten zijn? We proberen er een praktische avond van te maken.

<b>Inleider</b>	Ds. John de Groot
<b>Datum</b>	05 maart 2025
<b>Tijd</b>	20.00-22.00 uur
<b>Plaats</b>	Emmaüskerk
<b>Contactpersoon</b>	Ds. John de Groot ☎ 038-458 3636 ✉ <a href="mailto:predikant.debron@pknhattem.nl">predikant.debron@pknhattem.nl</a>

## Zin in Film (2) - Des hommes et des dieux

De tweede film *Des hommes et des dieux* (2011) is gebaseerd op een waargebeurd verhaal.



Een groepje van acht Cisterciënzer monniken leeft in een afgelegen dorpje in Algerije. Zij leven er in harmonie met hun islamitische dorpsgenoten. De monniken helpen hen bij hun

werk, nemen deel aan hun festiviteiten en waken over hun medische gezondheid. Maar het bergachtige gebied krijgt steeds meer te maken met islamitisch terrorisme. De monniken zijn niettemin vastbesloten om in de streek te blijven.



Het gaat regisseur Xavier Beauvois niet om waarheidsvinding. In prachtig serene stijl, met wonderschoon monnikenzang, toont hij de rituelen en de gebeden van de monniken, maakt hun angsten voelbaar en plaatst ons als kijker midden in het grote dilemma: blijven of vluchten voor het te laat is. De film won de Grand Prix, de zilveren prijs, op het filmfestival van Cannes.

<b>Inleider</b>	Ds. Wim Hortensius
<b>Datum</b>	11 maart 2025
<b>Tijd</b>	19.00-22.00 uur
<b>Plaats</b>	Emmaüskerk
<b>Contactpersoon</b>	Ds. Wim Hortensius ☎ 038-452 4660 ✉ <a href="mailto:hortensiusw@gmail.com">hortensiusw@gmail.com</a>

## April 2025

### Stiltewandeling

Bergen en dalen spelen een belangrijke rol in de Bijbel. Verschillende bergen hebben een heilige status, waaronder de Horeb, Tabor en de berg Sion. Soms hebben we een 'bergervaring' met schitterend uitzicht en lijkt de hemel tastbaar dichtbij te zijn. Soms hebben we het gevoel dat we in een dal leven zonder uitzicht en perspectief. Maar bergen en dalen kunnen ook een omgekeerd gevoel oproepen, namelijk van woest en verlaten tegenover vruchtbaar en juist prettig om te verblijven.



'Op bergen en in dalen, ja overal is God', zo luidt de tekst van een bekend christelijk lied. Het is bemoedigend om te weten dat we de Schepper van hemel en aarde zowel op een berg als in een dal kunnen tegenkomen en ook op de plekken hiertussen.

Dat ervaren we hopelijk ook tijdens de Stiltewandeling die dit seizoen wordt gehouden met als thema: Geloven tussen bergen en dalen. We vertrekken deze keer bij de kiosk nabij Molecaten Park De Leemkule aan de Leemculeweg in Hattem. Wie met de fiets of auto komt kan die vlakbij deze kiosk parkeren. We lopen vervolgens via de heuvels van de landgoederen Flip Hul en Petrea richting Wapenveld en via een mooie omweg weer naar het startpunt van onze wandeling terug.



Het eindpunt van de wandeling is Restaurant De Keuken van Caatje op vakantiepark De Leemkule. Hier sluiten we af met een kopje koffie of thee. Is dit restaurant op het moment van terugkomst gesloten? Dan sluiten we de Stiltewandeling af op de parkeerplaats bij de Kiosk.

Tijdens de wandeling worden verschillende gedichten en inspirerende teksten gedeeld. 'We wandelen deels in stilte. Maar er is ook gelegenheid om onderweg met elkaar in gesprek te gaan en eigen gedachten over het thema met medewandelaars te delen. Doel van de Stiltewandeling is de drukte van alledag even te parkeren en na te denken over jezelf, mensen van wie je houdt en/of de plek van God in jouw leven', delen dichter Hans Lambrechts en dominee Wim Hortensius mee.

<b>Inleiders</b>	Ds. Wim Hortensius Dichter Hans Lambrechts
<b>Datum</b>	12 april 2025
<b>Tijd</b>	09.00 ± 12.00 uur
<b>Plaats</b>	Start Kiosk bij de Leemcule Eindpunt: restaurant Keuken van Caatje op park de Leemcule
<b>Contactpersonen</b>	ds. Wim Hortensius ☎ 038-452 4660 ✉ <a href="mailto:hortensiusw@gmail.com">hortensiusw@gmail.com</a> Hans Lambrechts ☎ 06-15 38 06 98 ✉ <a href="mailto:hlambrechts@kpnmail.nl">hlambrechts@kpnmail.nl</a>

## Met Anthony Brummelkamp (1811-1888) in het panorama van de 19<sup>e</sup> eeuw

In de kerkgeschiedenis van Hattem is Anthony Brummelkamp een canon-figuur: als jong predikant scheidde hij zich in 1835 af van het hervormde kerkgenootschap en werd hij voortrekker van de Afscheiding, eerst regionaal, maar al snel ook in de landelijke beweging. Die werd groter en sterker

dan koning Willem I ooit voor mogelijk hield toen hij probeerde die beweging de kop in te drukken.

Het boeiende verhaal van de Afscheiding in Hattem is al vaak verteld. Dat houden we dus kort.

Interessanter is het om vanuit Brummelkamps lange leven als dominee, professor en maatschappelijk betrokken kerkjournalist rond te kijken in de bredere wereld van de 19<sup>e</sup> eeuw. Tijdens zijn leven veranderde er in Nederland geweldig veel, op religieus en kerkelijk, maar ook economisch, in de politiek, in het onderwijs en op sociaal gebied. In die ontwikkelingen leefde Brummelkamp intensief mee, met een open mind en tegelijk vanuit een sterke christelijke en gereformeerde overtuiging. Allerlei lijnen en vraagstukken uit die tijd zijn nog steeds herkenbaar in de Nederlandse samenleving van vandaag. Goed om dus samen door het venster van Brummelkamps leven naar het panorama van de 19<sup>e</sup> eeuw te kijken!



Anthony Brummelkamp

<b>Inleider</b>	Prof. dr. Mees te Velde
<b>Datum</b>	07 april 2025
<b>Tijd</b>	20.00-22.00 uur
<b>Plaats</b>	Emmaüskerk
<b>Contactpersoon</b>	Geury de Vries ☎ 038-444 3941 ✉ <a href="mailto:geurydevries@gmail.com">geurydevries@gmail.com</a>

## Mei 2025

### Moderne Devotie aan de goede kant van de IJssel (fietsexcursie)

Moderne Devotie is een opwekkingsbeweging en hervormingsbeweging in de christelijke kerk aan het eind van de 14<sup>e</sup> eeuw. Ze kent haar bakermat aan de andere kant van de IJssel. De grondlegger Geert Grote kwam uit Deventer.



De schrijver van het bekende 'Nevolging van Christus', Thomas a Kempis, kwam uit Zwolle, uit het klooster op de Agnietenberg. Maar ... ook aan deze kant van de IJssel heeft de Moderne Devotie haar sporen nagelaten. Zoals ze dat ook gedaan heeft in heel Noord West Europa. Alleen al in Nederland waren er 190 plaatsen met locaties van de Moderne Devotie. Mink de Vries is een groot kenner van de Moderne Devotie en gegrepen door de betekenis van deze oude beweging voor onze moderne tijd. Hij zal op zaterdag 24 mei de IJssel oversteken. Hij zal ons dan in een excursie op de fiets leiden langs locaties op de Noord-Oost Veluwe, die betekenisvol zijn voor de Moderne Devotie: Hattem, Wapenveld (klooster Hulsbergen) en Oene (klooster Nazareth). Als het weer ook nog een beetje mee zit, belooft het een mooie, leerzame en een beetje sportieve tocht te worden. De fietstocht zal ongeveer 35 kilometer lang zijn.

<b>Inleider</b>	Mink de Vries
<b>Datum</b>	24 mei 2025
<b>Tijd</b>	09.00-12.00 uur
<b>Plaats</b>	Emmaüskerk
<b>Contactpersoon</b>	Douwe van Dijk  06-18 13 65 69  <a href="mailto:douwevandijk@outlook.com">douwevandijk@outlook.com</a>

niet ver van de kust. Hier wonen monniken die leven volgens de regels van Benedictus. Wij zullen hun dagorde volgen, waarbij dagelijks zes getijden/vieringen worden gehouden, tussen 6.00 uur en 20.00 uur. Daarnaast houden wij een eigen bescheiden programma. Wij zullen ook een ontmoeting hebben met de gastenbroeder.



Wij worden vrijdagmiddag 27 juni welkom geheten in de abdij en het weekend duurt tot zondagmiddag 29 juni. Alle gastenkamers hebben een eigen douche en toilet. De voeding is zoveel mogelijk puur en/of biologisch. Inclusief de twee overnachtingen, maaltijden en vervoer (met eigen auto's) komt de prijs uit op ongeveer € 150,-. Voor wie dit bedrag een probleem is, kan dat bij mij aangeven. Heb je altijd al eens aan het kloosterleven willen proeven, dan is dit je kans! Er is naast mij plaats voor 9 mensen en hier geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Wij hopen weer op een inspirerend weekend!

<b>Organisator</b>	Ds. Wim Hortensius
<b>Data</b>	27-29 juni 2025
<b>Plaats</b>	St. Adelbertabdij in Egmond-Binnen
<b>Kosten</b>	Ongeveer € 150,-
<b>Contactpersoon</b>	Ds. Wim Hortensius  038-452 4660  <a href="mailto:hortensiusw@gmail.com">hortensiusw@gmail.com</a>

## Juni 2025

### Kloosterweekend

In het weekend van 27-29 juni houden wij een kloosterweekend. Na de goede en inspirerende ervaringen van de afgelopen twee jaar, zijn wij opnieuw te gast bij de monniken van de St-Adelbertabdij in het Noord-Hollandse Egmond,

## Opgaveformulier voor Het Leerhuis 2024-2025



In verband met de organisatie van de avonden is opgave wenselijk! Opgeven kan via E-mail [leerhuis@pknhattem.nl](mailto:leerhuis@pknhattem.nl) of via het opgaveformulier. Dit kunt u bezorgen bij: mw. Geury de Vries, Grote Gracht 11, 8051 VH Hattem.

Naam: .....

Adres: .....

Tel.nr.: .....

### Samen bezinnen en ontmoeten (20.00-22.00 uur)

(Datum nader te bepalen.)

### Bibliodrama (19.30-21.30 uur)

16 september 2024     02 december 2024     24 maart 2025  
 21 oktober 2024     13 januari 2025     19 mei 2025

### Eerste kennismaking met Hebreeuws (20.00-22.00 uur)

09 oktober 2024

### Anders in de kerk: bezinningsavond over geloof, kerk en homoseksualiteit (20.00-22.00 uur)

14 oktober 2024

### Inspiratieavonden over een meer duurzaam leven (20.00-22.00 uur)

05 november 2024     04 maart 2025

### Zin in film (19.00-22.00 uur)

12 november 2024     11 maart 2025  
(Forgotten love)    (Des hommes et des dieux)

### Christenen voor Israël (20.00-22.00 uur)

27 november 2024

### Rutger Kopland: op zoek naar God ... (20.00-22.00 uur)

14 januari 2025     21 januari 2025

### Vrede op Aarde; Stefan Paas (20.00-22.00 uur)

26 februari 2025

### Vasten (20.00-22.00 uur)

05 maart 2025

### Stilte wandeling (09.00-12.00 uur)

12 april 2025

### Met Anthony Brummelkamp (1811-1888) naar het panorama van de 19<sup>e</sup> eeuw (20.00-22.00 uur)

07 april 2025

### Moderne Devotie aan de goede kant van de IJssel (fietsexcursie) (09.00-12.00 uur)

24 mei 2025

### Kloosterweekend in St. Adelbertabdij in Egmond-Binnen

27-29 juni 2025

